

Årsberetning 2017/2018



Skoleåret 2017/2018 er ved at nå sin afslutning, og har vist sig forholdsvis roligt – dog med et forår med stor sans for drama, da vi alle holdt vejret igennem (alt for) lang tid i spænding over en meget omtalt mulig gentagelse af tidligere lock-out. Heldigvis kunne vi ånde lettet op og fortælle vores børn, at de voksne havde opført sig som voksne og havde fundet en løsning eller kompromis om man vil.

Derfor har vi heldigvis kunnet bruge vores energi og kræfter på de ting, som vi også skal koncentrere os om for at drive en skole, hvor børn rummes, uddannes, udfordres, støttes og socialiseres gennem leg og læring af omsorgsfulde og fagligt kompetente voksne.

Forbedringer af fysiske omgivelser:

Også i det forløbne år er der sket forbedringer i vores fysiske rammer. Nogle med vilje og andre det modsatte... Vi har haft nogle vandskader i grøn fløj, som har taget noget tid at få rettet op på – til gengæld har vi som følge heraf fået istandsat en del lokaler, som nu står flotte og nymalede.

Derudover fik vi i sommer med velvillige forældres hjælp brudt de gamle multibaner ned på sportspladsen og erstattet dem med nye tidssvarende – og ikke mindst langtidsholdbare rammer.

På det faglige fysiske område har vi efterhånden fået etableret et veludstyret og tidssvarende digitalt værksted til undervisning i teknologi.

Lige på trapperne er vores nye parkour bane, som kan bruges til mange aktiviteter. Her skal jeg - om end det lyder mærkeligt i en årsberetning for en skole.... – takke alle de forældre og andre lokale, der har hang til god vin, for det er bl.a. overskuddet fra salget af vores jubilæums vin (mere herom senere), som har muliggjort indkøb af banen.

Trafiksikkerhed:

Alle børn og forældre deltog i efteråret i en større analyse om sikker skolevej, og bl.a. i den forbindelse har vi fået nedfældet vores trafik politik på skrift, som kan findes på skolens hjemmeside. Vi har været godt forberedt med implementering af vores kisse´n´ride ved hallen – selvom det viser sig svært at ændre vaner og mønstre hos især vi voksne, da vi nu henstiller til at børn og unge sættes af ved

hallen i stedet for ved Tankegangen – hvis ikke de kan transporteres til fods eller på cykel. Det vil af nogen nok opfattes som om, at vi finder på disse tiltag for at genere forældrenes arbejdsdag/rytme maksimalt ;-)... Selvom det er en underholdende tanke, så er det nu mest fordi, vi er så bekymrede for de uhensigtsmæssige trafikforhold for vores børn – især de mindre og nye i trafikken. En vintermørk morgen kan det være at løbe spidsrod mellem biler for en lille ny trafikant, hvis man bliver sat af på Tankegangen. Vi håber derfor, at vi kan hjælpes ad med at passe på alle vores børn - både dine og mine. Det er ikke uden små bump på vejen, om man så må sige, at ændre på en trafikstrøm, og vi arbejder fortsat på at optimere sikkerheden hele vejen rundt om skolen og i vores nærområde, så alle kan føle sig sikre - både børn og voksne.

Centerklasserne:

Nogen har måske fulgt med i medierne omkring vores indsats på at forbedre forholdene for vores elever i centerklasserne. Det har været en længerevarende proces at få nogle konkrete tiltag på plads hos politikere og kommunen. Vi oplever velvilje og forståelse fra denne kant, men vi må også erkende at et kommunalvalg ikke altid speeder processen op. Vi håber dog på og arbejder stadig på at gøre opmærksom på, at vi har alt for mange børn på alt for lidt plads.

Sidste år fik vi sat en god og stor pavillon op til at tage presset fra de andre lokaler, og det har været en god midlertidig løsning, men vi arbejder stadig insisterende på en varig løsning. Som sidste år, så venter vi i spænding på at høre nyt.

Drømmen for skolen vil derfor være en ny permanent tilbygning, som løser vores pladsproblemer for vore børn med særlige behov.

SFO og flere hænder:

Vi kan glæde os over, at vi tilføjer flere hænder til vores SFO, så der skulle være mulighed for at nå rundt om alle børn - både til leg, læring og omsorg.

Ny skolebestyrelse:

Der var valg til skolebestyrelsen i april måned, hvor vi formåede at holde god ro og orden trods det store fremmøde på to nye kandidater!! Men som altid stiller vi med en bestyrelse med både nye og "gamle" medlemmer, og vi behøver ikke at tvinge nogen til at deltage, og det er en fornøjelse at der - trods stille fremmøde på selve valgaften – er forældre, der gerne vil stille op inden deadline. Så velkommen til nye medlemmer – og tak til Jer, der allerede var der, for at I tager en tørn mere.

Mølholm Skole på facebook:

I forbindelse med jubilæet har vi besluttet at sætte lidt mere gang i vores Facebook side. Bl.a. fordi vi gerne vil bevare Forældreintra til de mest faglige ting og to-do beskeder, så kan vi i stedet lægge de mere underholdende ting på Facebook. Også ud fra den betragtning at f.eks. bedsteforældre og andre tæt på børnene og deres skole gerne vil følge lidt med. Giv evt. siden et like, så bliver der opdateret, når der er nyt på siden.

Mølholm Skole 50 års jubilæum:

Den 1. september 2018 – altså ca. 14 dage inde i det kommende skoleår, kan skolen fejre 50 års jubilæum. Vi har allerede markeret det i løbet af dette kalender år med bl.a. kulturmessen den 8. juni. Der fejres jubilæum fredag den 31.8 for vores nuværende elever og forældre og lørdag den 1. september fejrer skolen jubilæet med alle de tidligere elever og ansatte. Hvis man vil vide mere om denne dag, kan jeg anbefale at tjekke skolens Facebook side ud.

I forbindelse med jubilæet er der produceret t-shirts og hættetrøjer med skolen jubilæums logo. Skolen har valgt at flotte sig og fejre jubilæet med at forære alle elever en t-shirt. Hvis man også gerne vil have en hoodie/hættetrøje kan den købes og bestilles på skolens kontor.

Som tidligere nævnt vil vi gerne sige tak til alle Jer (og andre Mølholmere) for virkelig at have givet den gas med at købe vores jubilæumsvin. Vinen kan købes i Brugsen i Vindinggård centret – 3 stk. for 169,- og fås både i rød, hvid og rosé.

Herfra ønskes et stort tillykke til Mølholm Skole. Samtidig en tak til alle skolens ansatte for at yde et stort arbejde hver dag. Nogle ansigter ser vi på gangene og i klasselokalerne og andre opererer "bag kulisserne" og får det hele til at glide, men er måske knap så synlige for vi forældre til daglig. Synlig eller ej, så skal der mange til at holde "butikken" i gang, så tak for endnu et veloverstået skoleår på Mølholm Skole. Som en vis Mary sagde til sin 50 års jubilar, så kan jeg vel også sige til vores jubilar:

" tillykke – du står stadig ret skarpt"!! (lidt royal har man vel lov at være).

På den samlede skolebestyrelses vegne.

Anne Meldgaard Frandsen

skolebestyrelsesformand